

Vår egna go-to guy – Christer Hansson

Christer Hansson håller koll på det mesta gällande SFIFs klubb. Det finns inte en fråga han inte har svar på och inte ett skrymsle som han inte har koll på. Christer är med andra ord SFIFs egna Go-to-Guy och det är vi mycket glada för.



Hur känns det att vara SFIFs ansikte utåt i många sammanhang?

Att vara ansiktet utåt innebär förmånen att få lära känna många personer, härliga spelare och engagerade föräldrar samt att få vara med att bidra till att barnen har det kul. Jag är mycket glad och stolt över att tillhöra denna klubb och få arbeta för en förening som gör mycket för barnen här nere i Skanör och Falsterbo. Klubben värnar om ungdomen på ett bra sätt och får barn från olika skolor att umgås. Fantastiskt kul att föreningen vuxit de senaste åren med fler lag och fler aktiva medlemmar.

Om vi går bak i tiden – vem är Christer?

Jag är ju inte uppvuxen här, vilket min fru är, men jag var inte svårövertalad när frågan om att flytta hit dök upp. Jag är uppväxt i Malmö och där spelade jag mycket

fotboll som ung i IF Allians. Jag började spela redan som 3-åring och spelade fram till jag var 19 år. Jag tror jag faktiskt var hyfsat bra men en knäskada satte stopp och var då tvungen att ta det lugnt med spelandet – tyvärr. Men fotbollen har ändå alltid fortsatt att vara ett stort intresse och det finns inte många matcher på TV eller live som jag missar att titta på.

Innan du blev kanslist arbetade du med helt andra tjänster, vad har du gjort för spännande då?

Jag har arbetat många år inom bankvärlden och då främst med olika kundrelationer på företagssidan. Det var spännande på sitt sätt men någonstans 2015 började jag reflektera på "livets ekorrhjul" och kände att jag ville arbeta med något som gav en annan mening. Jag satt med i SFIFs styrelse och vi hade behov av att anställa en ny kanslist. Jag anmälde mig intresserad av rollen och på den vägen är det. Min vardag ändrades ju radikalt men jag har aldrig ångrat mitt beslut, tvärtom. Det är nog det bästa jag gjort för mig själv och jag njuter av det varje dag. Att ha möjlighet att cykla till jobbet, blicka över gröna Möllevallan och se hela rörelsen på planen en solig dag – det ger mig mycket energi.



Vad innebär egentligen din roll förutom att vara SFIFs nuna utåt?

Rollen innebär så mycket men några huvudsakliga uppgifter är bl a att sköta ekonomin, hantera all korrespondens med medlemmar, ledare, domare, föräldrar, kommunen, planera alla evenemang och aktiviteter m fl. Det innebär också att sköta planering av cuper, lagindelningar, utbildningar, julgransförsäljning och många andra aktiviteter. Det är enormt varierande och därför också så roligt.

Vad är det roligaste med fotboll?

Fotboll är mer en religion! Skämt åsido – jag har alltid älskat fotboll och tycker allt med det är roligt. Jag kan inte förklara vad som är så kul, det bara är det. Spänning, tempo, spelarvänner för livet – ja det är många saker som ger värde.

Delar din familj denna ”religion”?

Ja, idag gör de nog det, intvingade i det eller inte. Jag hade smått panik när min son som 6-åring inte tyckte fotboll var kul. Jag kunde ju knappt förstå det. Snabbt köpte jag ett fotbollsmål och ett par bollar och började kicka boll med honom i trädgården. Till slut förstod han hur kul det var...och jag kunde pusta ut... Han har spelat i SFIF sedan dess och är idag 20 år och spelar i SFIFs A-lag sedan 2016. Även min dotter har spelat fotboll och min fru var då aktiv som ledare.

Vad är ditt bästa SFIF-minne?

De bästa minnena är ju allt med att vara en del av vår förening. Men för att vara specifik skulle jag säga att det jag kommer ihåg mest är ju de matcher och resor vi gjorde med laget när jag var ledare för P-00 (där

min son spelade). Det var matcher i hela Skåne, cuper både på Själland och i Aalborg i Danmark, Gothia cup och till Barcelona mm. Man lärde känna varandra utanför planen som gav en härlig gemenskap.

Hur har din roll förändrats i och med detta tokiga år med Covid-19?

Jag är så van att det är full action, att planera in alla matcher, aktiviteter, att telefonen ringer hela tiden, någon match ska ändras, ersättare till sjuk domare ska hittas, kläder ska beställas, inköp till kiosk ska göras osv. Just nu är det ganska tyst eftersom inga matcher spelas, inställda cuper och kiosken är stängd. Så – allt har ju ändrats. Men det innebär också tid att blicka inåt, se över klubbens processer och hur det kan bli bättre samt att rusta oss för ett aktivt 2021 och kommande säsonger. Jag tror alla längtar efter en ”vanlig” fotbollssäsong så det hoppas vi att det blir.

Tack så mycket Christer och vi avslutar med att önska dig God Jul & Gott Nytt År. Until next year ...

*Louise Falck Edeheim
Skanör i december 2020*

